

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ****Από το αριθμ. 14/21-10-2019 Πρακτικό Συνεδρίασης**

του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (άρθρο 113 Ν.3852/2010 και αριθμ.95/2019 ανακήρυξη του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων και τα από 30/8/2019 και 01/09-2019 Πρωτόκολλα Ορκωμοσίας), το οποίο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 167 του Ν. 3852/2010 -ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α', όπως ισχύουν, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, στα Ιωάννινα και στην αίθουσα συνεδριάσεων Π.Σ. (Διοικητήριο β' όροφος), στις **είκοσι μία (21) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2019, ημέρα Δευτέρα** και ώρα 15.00, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. **159215/3366/15-10-2019 Πρόσκλησης του Προέδρου του**

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι :

- Α. Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου  
 Β. 1. Παργανάς Σταύρος, Πρόεδρος του Π.Σ.  
 2. Σακαρέλης Δημήτριος, Αντιπρόεδρος του Π.Σ.  
 Γ. 1. Ψαθάς Βασίλειος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Άρτας  
 2. Πιτούλης Θωμάς, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Θεσπρωτίας  
 3. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων  
 4. Ιωάννου Ευστράτιος (Στράτος), Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πρέβεζας  
 Δ. 1. Πατήλας Κωνσταντίνος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου  
 2. Νάκου – Δασούλα Αγνή, Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου  
 3. Πότσης Οδυσσεύς, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου  
 4. Γοργόλης Βασίλειος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου  
 5. Γούσης Χρήστος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου

Ε. Περιφερειακοί Σύμβουλοι:

1. Κατέρης Ιωάννης 2. Σίμου – Τάσιου Αναστασία 3. Βαρέλης Δημήτριος 4. Φώτης Φώτιος 5. Λάμπρου Αλκιβιάδης 6. Δηλαβέρη Ρεγγίνα 7. Σπανοπούλου – Σάρρα Ηλιάνα 8. Τσιάρα Σταυρούλα 9. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 10. Γκαρτζονίκας Ηλίας 11. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 12. Μητροκόστα Παναγιώτα (Γιούλα) 13. Λαζάνης Χαρίλαος (Χάρης) 14. Καλούδης Βασίλειος 15. Ματσίρας Χρήστος 16. Γκούμας Αχιλλέας 17. Τρομπούκης Δημήτριος 18. Γκίζα Ουρανία (Ράνια) 19. Ζάψας Γεώργιος 20. Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης) 21. Λέκκα Χριστίνα 22. Κορωναίος Θεόδωρος 23. Νάνος Ευστάθιος 24. Ριζόπουλος Σπυρίδων 25. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 26. Δημητρίου Δημήτριος 27. Κιτσανού Μαργαρίτα 28. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 29. Φραγκούλης Παύλος 30. Πρέντζας Γεώργιος 31. Ζέκα – Πάσχου Κωνσταντίνα 32. Κωτσαντής Κωνσταντίνος 33. Ζήκος Νικόλαος 34. Νουτσόπουλος Κωνσταντίνος 35. Αναγνώστου Κωνσταντίνος 36. Βλέτσας Αθανάσιος (Σάκης)

Στη συνεδρίαση δεν παραβρέθηκαν οι κ.κ.:

1. Μπραϊμή – Μπότση Σταυρούλα, Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 2. Γκαμπρέλας Δημήτριος, Γραμματέας του Π.Σ., 3. Παπαχρήστου Βασίλειος και 4. Σπυρέλης Μιχαήλ, τακτικά μέλη του Π.Σ., αν και νόμιμα κλήθηκαν

ΣΤ. Για τη Γραμματειακή υποστήριξη παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Ηπείρου Θεοδώρα Μήτσιου, Ανθούλα Κατηρτζίδη και Αργυρώ Παππά

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης, υπηρεσιακοί παράγοντες, ενδιαφερόμενοι για τα θέματα κ.λπ.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, ευρισκόμενο σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω, Ημερήσιας Διάταξης, θέμα:

**ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ****Θέμα 2<sup>ο</sup>**

=====

**Σχετικά με το αίτημα του ΚΕΘΕΑ Ηπείρου, περί έκδοσης ψηφίσματος για το αυτοδιοίκητο, μετά την πρόσφατη Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ 145/30-9-2019**

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ. Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ. Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ 4400/30-12-2016 τ. Β') και 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ 3878/3-11-2017 τ. Β'), αποφάσεις του Συντονιστή Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας
3. Τον αριθμ. 16853/6-4-2011 πρότυπο κανονισμό λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου, που εξέδωσε ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 661/20-4-2011 – τ. Β')
4. Το από 4/10/2019 αίτημα του ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ περί έκδοσης ψηφίσματος για το αυτοδιοίκητο, μετά την πρόσφατη Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ 145/30-9-2019, όπως κατατέθηκε στο Συμβούλιο (Α.Π./Π.Σ. 152458/3205/4-10-2019) (συνημμένα με α/α: 70 στο φάκελο 2/2019 συνημμένων εισηγήσεων κ.λπ. στα θέματα του Π.Σ.) με το προτεινόμενο σχέδιο ψηφίσματος, ήτοι:

*«Με αφορμή την πρόσφατη Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 145, 30-9-2019) που αντικαθιστά το άμισθο και εκλεγμένο Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕΘΕΑ με ένα έμμισθο και διορισμένο*

Καταδικάζουμε τη βίαιη παρέμβαση στο αυτοδιοίκητο του ΚΕΘΕΑ, ενός καταξιωμένου Οργανισμού που εδώ και 4 δεκαετίες έχει αποδεδειγμένα βοηθήσει χιλιάδες ανθρώπους με πρόβλημα εξάρτησης και τις οικογένειές τους.

Εκφράζουμε την υποστήριξή μας στο ΚΕΘΕΑ και στο μοντέλο λειτουργίας του, που θέτει στο επίκεντρο τους ίδιους τους εξυπηρετούμενους και διασφαλίζει συμμετοχικότητα, διαφάνεια και λογοδοσία, με το δημοκρατικά εκλεγμένο από τη βάση εθελοντικό Διοικητικό του Συμβούλιο.

Ζητάμε την άμεση απόσυρση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, που θα οδηγήσει σε γραφειοκρατικοποίηση του ΚΕΘΕΑ, πολιτικές παρεμβάσεις στο εσωτερικό του, αποκοπή από την κοινωνία και αλλοίωση του θεραπευτικού του μοντέλου, με αρνητικό αντίκτυπο στο έργο της απεξάρτησης και της επανένταξης στην κοινωνία»

**5. Τα με αριθμ. πρωτ. α) 158427/1180/14-10-2019 και β) 694/17-10-2019 έγγραφα που κατέθεσε ο κ. Περιφερειάρχης ( συνημμένα με α/α: 71 και 72, αντίστοιχα, στο φάκελο 2/2019 συνημμένων εισηγήσεων κ.λπ. στα θέματα του Π.Σ), καθώς και την εισήγηση του κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, η οποία, κατά κύριο λόγο, έχει ως εξής:**

« Κύριοι συνάδελφοι, το ΚΕΘΕΑ στην Ήπειρο ήρθε ως θέμα όταν ήμουνα Νομάρχης. Μετά από συζήτηση που έκανα, πήρα πρωτοβουλίες με κάποιους ανθρώπους απ' τα κεντρικά (των Αθηνών) του ΚΕΘΕΑ. Η πορεία του έδειξε ότι αυτό το όργανο, αυτή η δομή, πολύ κόσμο τον ξανάδωσε, τον έβγαλε απ' τα ναρκωτικά και τον έδωσε στην κοινωνία μας. Και τον έδωσε καθαρό και σήμερα είναι μέλη της κοινωνίας μας.

Φυσικό ήταν, όταν δημιουργήθηκε το θέμα, να ενδιαφερθώ και να μιλήσω και με τον κύριο Παπαχρήστου, και γενικά και με την κεντρική Διοίκηση. Ήδη από τις 14 του μηνός έχω κάνει ένα έγγραφο προς τον Υπουργό Συντονισμού για το κυβερνητικό έργο, τον κύριο Ακη Σκέρτσο, το οποίο θα σας το καταθέσω και στα Πρακτικά και θα σας διαβάσω τις απόψεις μου.

Το ίδιο όμως έγγραφο το κατέβασα την Τετάρτη και στην Ένωση Περιφερειών και βγήκε μια ομόφωνη απόφαση απ' τη συζήτηση που έγινε.

«Θέμα: Αλλαγές στη διοίκηση του ΚΕΘΕΑ

Η πρόσφατη Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, που αφορά την αλλαγή τρόπου διοίκησης του ΚΕΘΕΑ, έχει προκαλέσει σημαντική αναστάτωση, ιδιαίτερα αισθητή και σε τοπικό επίπεδο. Οι αντιδράσεις από πλευράς του ΚΕΘΕΑ είναι συνεχείς και έντονες, δεδομένου ότι η αυτοδιοίκηση του Οργανισμού, όπως υποστηρίζεται, με εκλεγμένο από όλους τους εμπλεκόμενους στην Απεξάρτηση Διοικητικό Συμβούλιο, είναι συνυφασμένη με το θεραπευτικό μοντέλο του Οργανισμού και το γενικότερο τρόπο λειτουργίας του εδώ και πάρα πολλά χρόνια.

Ο τρόπος εκλογής του Διοικητικού Συμβουλίου από ανθρώπους που λαμβάνουν υπηρεσίες, μέλη της επανένταξης και εκπρόσωποι του Συλλόγου Οικογένειας, είναι μια καινοτομία που συνδέεται με την αντίληψη του ΚΕΘΕΑ, ότι το αποτέλεσμα της απεξάρτησης είναι να αποδίδει στην κοινωνία ανθρώπους όχι μόνο καθαρούς από ναρκωτικά, αλλά και ενεργούς πολίτες.

Αυτός είναι ένας απ' τους βασικούς λόγους, που στις τρέχουσες κινητοποιήσεις συμμετέχουν, εκτός απ' τη Διοίκηση και τους εργαζόμενους, και όσοι κατά καιρούς έχουν λάβει ή συνεχίζουν να παίρνουν υπηρεσίες.

Το ΚΕΘΕΑ στα Γιάννενα και στην ευρύτερη περιοχή της Ηπείρου λειτουργεί πολλά χρόνια. Το έργο του είναι πολύ γνωστό στην τοπική κοινωνία, με την οποία έχει αναπτύξει πολλές συνεργασίες και συμμαχίες. Κατ' αντιστοιχία, όπως ενημερωνόμαστε, το ίδιο ισχύει λίγο – πολύ και για όλα τα κατά τόπους Προγράμματα του ΚΕΘΕΑ, που αναπτύσσονται σε σχεδόν 30 πόλεις.

Δεδομένου ότι το έργο του ΚΕΘΕΑ είναι πολύτιμο, αντιπροσωπεύει ένα μεγάλο κομμάτι των εθνικών υπηρεσιών για την αντιμετώπιση της εξάρτησης, κι ότι ο Οργανισμός είχε όλα αυτά τα χρόνια χρηστή διαχείριση (Εκθέσεις Ορκωτών, Δημόσιοι Απολογισμοί και λοιπά) είναι σημαντικό η κατάσταση να οδηγηθεί προς εκτόνωση, με μια λύση που δε θα θίγει την ουσία του αυτοδιοίκητου του Οργανισμού, δηλαδή τη δυνατότητα εκλογής μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο απ' τη Γενική Συνέλευση.

Ο έλεγχος της Κυβέρνησης του ΚΕΘΕΑ θα μπορούσε, κατά τη γνώμη μας, να διασφαλιστεί με τον διορισμό άμισθων εξ οφισίου μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕΘΕΑ. Άλλωστε και το μέχρι σήμερα αιρετό Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕΘΕΑ συμπληρωνόταν με δύο άμισθα μέλη, που ορίζονταν από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, δηλαδή το Υπουργείο Παιδείας και το Εθνικό Συμβούλιο Υγείας.

Δεδομένης της έκτασης που έχει λάβει το θέμα, εκτιμώ πως η ανωτέρω πρόταση αποφορτίζει την κατάσταση και το ΚΕΘΕΑ θα μπορεί να συνεχίσει τη λειτουργία και τη δράση του σε κλίμα ηρεμίας και συνεργασίας».

Αυτή είναι η δικιά μου επιστολή, η οποία εστάλη και μίλησα προσωπικά και με τον κύριο Σκέρτσο και του είπα τις απόψεις μου, αλλά και την προσφορά που υπάρχει στην κοινωνία στην Ήπειρο, και τον τρόπο λειτουργίας του ΚΕΘΕΑ, που κάνουν εκλογή κάποιων ατόμων, οι οποίοι έχουν σχέση με την οικογένεια, με τους ανθρώπους...

Λοιπόν, με λίγες κουβέντες, επειδή ξέρω πώς γίνεται η δουλειά στο ΚΕΘΕΑ από μέσα, όχι απ' έξω, αυτή ήταν η επιστολή και θεωρούσα ότι είχα υποχρέωση ως Περιφερειάρχης Ηπείρου προς τα άτομα που σώθηκαν πραγματικά απ' τη λαίλαπα των ναρκωτικών, να κάνω αυτή την εισήγηση και να συζητήσω και δια ζώσης, δηλαδή με το τηλέφωνο, με τον κύριο Σκέρτσο και να του αναλύσω όλη αυτή την ουσία, η οποία δεν μπορεί να γραφτεί σ' ένα χαρτί, όπως είναι αυτό.

Τα ίδια είπα με δικιά μου εισήγηση και στην Ένωση Περιφερειών και συμφωνήσαμε όλες οι Παρατάξεις της Ένωσης Περιφερειών στο κείμενο, απλώς διορθώθηκε το δικαίωμα το δικό μου, που ήταν περισσότερο για την Ήπειρο και για τα Γιάννενα.

Έχω κάνει συζήτηση, πριν τη σύνταξη του εγγράφου με τον κύριο Παπαχρήστου.»

**6. Την παρέμβαση – τοποθέτηση της κας Τέτας Ζαΐμη, ως συντονίστρια των Θεραπευτικών Ομάδων Γονέων του Προγράμματος Οικογένειας του ΚΕΘΕΑ, η οποία έχει ως κάτωθι:**

« Καλησπέρα σε όλους.

Λέγομαι Τέτα Ζαΐμη, και είμαι Leader, συντονίστρια δηλαδή στις Θεραπευτικές Ομάδες Γονέων του Προγράμματος Οικογένειας του ΚΕΘΕΑ Ήπειρος. Ήρθα να πω δυο λόγια, γιατί υπάρχει περίπτωση κάποιιοι άνθρωποι να μην ξέρουν πώς λειτουργεί το ΚΕΘΕΑ.

Τα ναρκωτικά είναι ένας πολύ δύσκολος αντίπαλος, για να τα πολεμήσει κανείς με υποκατάστατα, Ψυχιάτρους, ή ιδιωτικές κλινικές, όσα χρήματα κι αν διαθέτει.

Τα μόνα κατάλληλα όπλα είναι τα «στεγνά» προγράμματα του ΚΕΘΕΑ, γιατί μόνο με αλλαγή τρόπου ζωής, αλλαγή συμπεριφοράς, μέσα από επικοινωνία, από ανθρώπινες σχέσεις, με έκφραση συναισθημάτων και απόψεων, με αντιπαράθεση, με διεκδίκηση, με

ομαδικότητα, με δημιουργικότητα, με αλληλεγγύη, με όρια, με όνειρα, στόχους, με αξιοπρέπεια μπορεί ένας πρώην εξαρτημένος να ενταχθεί ισότιμα ανάμεσά μας.

Σ' αυτή την κοινωνία μας που, αφού καλλιέργησε το έδαφος για να δημιουργηθούν, να γιγαντωθούν τέτοια φαινόμενα, ευτυχώς τα τελευταία χρόνια αφουγκράζεται και αντιλαμβάνεται ότι το πρόβλημα των εξαρτήσεων μας αφορά όλους, κι όχι τον διπλανό μας, όπως μας βολεύει να πιστεύουμε.

Αντίστοιχη πορεία με τα παιδιά μας ακολουθούμε κι εμείς οι γονείς, παράλληλη πορεία. Με πολύ πόνο στην αρχή, φόβο, αγωνία, πανικό, ντροπή, ενοχές και καταφέρνουμε μέσα από τις Θεραπευτικές Ομάδες που έχουμε στο Πρόγραμμα, και όχι μόνο, και μέσα από Ομάδες Εργασίες καλλιτεχνικές, εκδηλώσεις μας, δράσεις, να βρούμε απ' όλα αυτά τα συναισθήματα, να βρούμε απ' την απομόνωση κι απ' το πιο επικίνδυνο απ' όλα, την παραίτηση.

Δε λαμβάνουμε υπηρεσίες απ' το ΚΕΘΕΑ, απαθώς, συμμετέχουμε όλοι ενεργά. Εάν δε συνέβαινε αυτό, εγώ δε θα ήμουν εδώ τώρα να επικοινωνώ μαζί σας, ούτε ο γιος μου θα ήταν «καθαρός» 11 χρόνια τώρα, με δουλειά, με αυτονομία, με οικογένεια μ' ένα γιο.

Θέλω να πω όμως και κάτι άλλο. Εμείς οι γονείς, όπως είναι φυσικό, αποτελούμε ένα ετερόκλητο πλήθος ανθρώπων με διαφορετική νοοτροπία, διαφορετική κουλτούρα, είμαστε άνθρωποι διαφορετικών επαγγελμάτων, πολιτικών αποχρώσεων, ε, λοιπόν το ΚΕΘΕΑ να 'στε σίγουροι καταφέρνει να γεφυρώσει όλες αυτές τις διαφορές και να βρει τον τρόπο –πώς να το πω;– να μην επιτραπεί, να το πω έτσι, στο ελάχιστο να γίνονται διακριτές αυτές οι διαφορές. Γιατί ο στόχος είναι ένας, η απεξάρτηση των παιδιών μας και, παράλληλα, η βελτίωση της ποιότητας της ζωής μας.

Ακούγεται αυτές τις μέρες, ακούγονται διάφορα για το αυτοδιοίκητο, τη διοίκηση, την αυτοδιοίκηση.

Λοιπόν, το ανώτατο θεσμικό όργανο του ΚΕΘΕΑ είναι η Γενική του Συνέλευση, στην οποία μετέχουν πάνω από 800 άτομα, κι όταν λέω άτομα, εννοώ θεραπευόμενους στη φάση της επανένταξης, προσωπικό – εργαζόμενους, γονείς, εμάς δηλαδή, και επίτιμα μέλη. Όλοι αυτοί εκλέγουν το Διοικητικό Συμβούλιο, τα μέλη του οποίου είναι όλα εθελοντές.

Είχα την τιμή και την τύχη να γνωρίσω και να ψηφίσω τέτοιους ανθρώπους, με ήθος, με κύρος, με προσφορά, καταξιωμένες προσωπικότητες, που διαχειρίζονται χρήματα, έχουν να κάνουν με ανθρώπους και δε εξαρτημένους, και με τις οικογένειές τους, με όλα τα παρεπόμενα, όπως καταλαβαίνετε.

Δε βρέθηκε ποτέ να προσάψει κανείς το στιδήποτε σε αυτούς τους ανθρώπους. Δεν ακούστηκε ποτέ και δεν απασχόλησε ποτέ το ΚΕΘΕΑ, την κοινωνική γνώμη, την Πολιτεία με σκάνδαλα, με σπατάλες, με χρέη κι όλα τα συναφή, που μας έχουν συνηθίσει οι περισσότεροι Οργανισμοί.

Υπάρχει διαφάνεια και λογοδοσία.

Ε, το ΚΕΘΕΑ είναι –πώς να σας το πω;– μια συμπαγής κολώνα, θα 'λεγα εγώ, έτσι όπως το 'χω αποτυπωμένο χρόνια στο μυαλό μου, σε σχήμα πυραμίδας, που την αποτελούν τα μέλη, οι γονείς, το προσωπικό, οικογένειες, εθελοντές, φίλοι, όλοι αυτοί λοιπόν είναι ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας και στηρίζει αυτό το οικοδόμημα.

Γι' αυτό βγάζουμε κραυγή αγωνίας, γιατί φοβόμαστε μήπως καταργηθούν τα «στεγνά» προγράμματα, φοβόμαστε ότι, αν δεν καταργηθούν, μπορεί να συρρικνωθούν, αναρωτιόμαστε, αναρωτιέμαι, κι όλοι μας δηλαδή, αν συμβεί αυτό, ποιοι θα έχουν πρόσβαση; Πόσοι; Θα είναι δωρεάν; Τι υπηρεσίες θα παρέχονται;

Λοιπόν, θα το πω ακριβώς όπως το νιώθω. Αλίμονο μας, αλίμονο μας δηλαδή γενικότερα, εάν ένας υγιής φορέας, αναγνωρισμένος, δοκιμασμένος, αποτελεσματικός, καταστήσει ένας γραφειοκρατικός Οργανισμός εξαρτημένος απ' τους πολιτικούς.

Έχουμε θυμό γενικότερα και για την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, για τον τρόπο που κατατέθηκε χωρίς διαβούλευση, χωρίς συζήτηση, με τη δικαιολογία της χρηστής αποκατάστασης... της αποκατάστασης, της χρηστής διοίκησης και διαχείρισης, χωρίς βεβαίως να εξαιρούνται οι προηγούμενες Κυβερνήσεις, που άνοιξαν τον δρόμο για όλο αυτό. Είχα την τιμή να είμαι Πρόεδρος του Συλλόγου Οικογένειας το 2011 – '12 τότε, που ξαναδιαμαρτυρόμαστε για τα ίδια θέματα, που κινητοποιηθήκαμε, όπως κάνουμε και τώρα.

Λοιπόν, εμείς είμαστε αποφασισμένοι να αγωνιστούμε –δεν είναι αλαζονικό αυτό που θα πω– απαιτώντας να παραμείνουν αδιαπραγμάτευτες οι αρχές και οι αξίες του Προγράμματος. Να εξακολουθήσει δηλαδή να είναι ζωντανός ένας Φορέας υπόδειγμα, πρότυπο, που 36 χρόνια τώρα μάχεται να παραμείνουμε εξίσου ζωντανοί εμείς, και πολύ περισσότερο τα παιδιά μας.

Επειδή σαν άνθρωπος έτσι κι αλλιώς δεν παραιτούμαι εύκολα, αλλά αυτό μου το έχει ενισχύσει και το Πρόγραμμα, και είμαι αισιόδοξη γενικότερα, πιστεύω ότι θα βρεθεί ο τρόπος να ανοίξει ένας ουσιαστικός διάλογος μεταξύ Υπουργείου Παιδείας, Φορέων που έχουν σχέση με τα ναρκωτικά, που υποστηρίζουν δηλαδή τους ανθρώπους που χρειάζονται βοήθεια, και της κοινωνίας, με σεβασμό και νοιάξιμο για ευάλωτους ανθρώπους, που δικαιούνται και αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή.

Σας ευχαριστώ και σας ευχαριστούμε όλοι μας - οι γονείς που είναι εδώ και είμαστε όλοι ενεργοί - που μας ακούσατε. Εγώ σαν Τέτα και σαν μάνα θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον κύριο Καχριμάνη, τον Περιφερειάρχη, είμαι 11 χρόνια στο ΚΕΘΕΑ εθελοντικά πάντα, είναι δίπλα μας όλα αυτά τα χρόνια, γιατί ξέρετε από πολύ κοντά πώς λειτουργεί το Πρόγραμμα, ξέρετε την αποτελεσματικότητά του. Αλλά και όλους σας, όλοι οι οποίοι συμμετέχετε και μας βοηθάτε να πάμε ακόμα καλύτερα.

Ευχαριστώ πάρα πολύ.»

## 7. Τις τοποθετήσεις εξειδικευμένων, λόγω της ιατρικής τους ιδιότητας, Περιφερειακών Συμβούλων, ήτοι της κας Κιτσανού και της κας Τσιάρα, οι οποίες έχουν ως εξής:

**κα ΚΙΤΣΑΝΟΥ Μαργαρίτα:** «Κύριε Περιφερειάρχα, αγαπητοί συνάδελφοι. Είναι καθήκον όλων μας να υπερασπίσουμε το ΚΕΘΕΑ και το έργο του. Η αιφνίδια κατάργηση της διοικητικής δομής κλονίζει τον Οργανισμό συθέμελα και εισάγει την ανασφάλεια στους εργαζόμενους, στους θεραπευόμενους και στις μεταξύ τους σχέσεις.

Η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου και η αιτιολόγησή της αποτελεί βάνουση προσβολή προς το ΚΕΘΕΑ, τη Διεύθυνση, τους εργαζόμενους, τα μέλη των Θεραπευτικών Προγραμμάτων και τις οικογένειές τους. Αποτελεί συκοφαντία των μελών των σημερινών Διοικητικών Συμβουλίων και όλων εκείνων των ανθρώπων από κάθε επαγγελματικό, επιστημονικό πεδίο και κάθε πολιτικό χώρο, που μέσα στα χρόνια ένωσαν τις δυνάμεις τους αφιλοκερδώς, ώστε να εξασφαλίσουν ένα σταθερό και αξιόπιστο περιβάλλον για τους εργαζόμενους και τα μέλη των Θεραπευτικών Προγραμμάτων του Οργανισμού.

Καλούμε τον Πρωθυπουργό και την Κυβέρνηση να μην προχωρήσουν προς την επικύρωση της απόφασης από τη Βουλή, και ότι η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου βασίζεται σε λανθασμένη πληροφόρηση και δε δικαιολογεί τέτοιο Μέτρο.

Να μη θέσουν σε κίνδυνο το έργο που επιτελείται εδώ και δεκαετίες και με το οποίο το ΚΕΘΕΑ έχει κερδίσει την αποδοχή της κοινωνίας, την αγάπη χιλιάδων ανθρώπων που λυτρώθηκαν απ' την εξάρτηση.  
Ευχαριστώ.»

**κα ΤΣΙΑΡΑ Σταυρούλα:** «Κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Πρόεδρε, εγώ ως Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου θα μιλήσω τώρα. Εμείς γνωρίζουμε, πολύ καλά, την αποτελεσματικότητα του Οργανισμού, εδώ σε τοπικό επίπεδο. Συμβάλλουμε οικονομικά στη λειτουργία του τοπικού Παραρτήματος εδώ. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου έχουμε πάντοτε ένα μέλος, που επιλέγεται απ' το Διοικητικό Συμβούλιο και ορίζεται ως εκπρόσωπος και θεωρούμε ότι πρέπει η πρόταση αυτή - που είναι και πρόταση του Περιφερειάρχη - για να εκτονωθεί η κρίση αυτή, να λάβει σάρκα και οστά.»

## 8. Τις τοποθετήσεις των επικεφαλής των παρατάξεων του Π.Σ., οι οποίες σε γενικές γραμμές έχουν ως εξής:

### **Α. «ΚΟΙΝΟ ΤΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ»**

**κ. Ζάφιας Γεώργιος:** «Στο αίτημα του ΚΕΘΕΑ Ηπείρου για έκδοση ψηφίσματος υποστήριξης για το αυτοδιοίκητο έχουμε κοινή γραμμή. Υποστηρίζουμε το σχέδιο που κατέθεσε η αντιπροσωπεία του ΚΕΘΕΑ στο Περιφερειακό Συμβούλιο και να συμπληρωθεί αναλόγως. Η παράταξη μας τοποθετείται υπέρ του «αυτοδιοίκητου» του Οργανισμού και χαρακτηρίζει την απόφαση κατάργησης της αυτονομίας του ΚΕΘΕΑ από την κυβέρνηση ως αχρεία παρεμβάση στη λειτουργία ενός Οργανισμού ο οποίος απευθύνεται στις πιο ευαίσθητες και ευάλωτες ομάδες συνανθρώπων μας και αποδεδειγμένα λειτουργεί παραδειγματικά υπέρ του κοινωνικού συνόλου, με έργο και αποτελέσματα στον τομέα των εξαρτήσεων που δεν τόλμησε κανείς μέχρι σήμερα να αμφισβητήσει. Οι αλλαγές δεν έχουν να κάνουν μόνο με την λειτουργία του φορέα, αλλά επιχειρούν να καταργήσουν τον εθελοντισμό την συμμετοχή και την συμβολή των θεραπευτών και των φίλων του ΚΕΘΕΑ και θα δημιουργήσουν αζεπέραστα προβλήματα στις δομές απεξάρτησης, κοινωνικής φροντίδας και ένταξης. Ζητούμε την άμεση κατάργηση της σχετικής με το ΚΕΘΕΑ Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της κυβέρνησης.»

### **Β.«ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ-Περήφανοι Ξανά!»**

**κ. Ριζόπουλος Σπυρίδων:** «Κατ' αρχήν θέλω να ευχαριστήσω τους δύο επιστήμονες του Περιφερειακού Συμβουλίου που μας είπαν την άποψή τους.

Κυρία Ζαΐμη, θέλω να σας κάνω μια πολύ απλή ερώτηση. Κατ' αρχήν, επίσης, να κάνω μια μικρή παρένθεση, προτού προχωρήσω την ερώτηση.

Όταν έθεσε ο κύριος Πρέντζας το θέμα της «ΜΕΡΙΜΝΑΣ» είχα κι εγώ την ευκαιρία να πεταχτώ στο προηγούμενο Περιφερειακό Συμβούλιο και να θέσω το ζήτημα, πριν κάνει πάρει το εύρος του, γιατί είχα τη δυνατότητα να το παρακολουθήσω από κοντά.

Κατ' αρχήν θα σας πω το εξής, δεν είμαι επαγγελματίας πολιτικός, οπότε βρίσκομαι εδώ για πρώτη φορά και ντρέπομαι που πρέπει να 'στε εδώ να μας εξηγήσετε τα αυτονόητα, πραγματικά.

Συμφωνώ με τον Γιώργο τον Ζάφα ότι, πρέπει να κινηθούμε συνολικά σ' αυτό το κομμάτι.

Στην προηγούμενη σύσκεψη και εγώ αναγνώρισα ότι πραγματικά έχει γίνει σοβαρή δουλειά απ' την Περιφέρεια στο θέμα του ΚΕΘΕΑ. Για να αναγνωρίζουμε και τα σωστά εκεί που πρέπει.

Θέλω να μου πείτε, την επιστολή που μας ενεχείρησε ο κύριος Περιφερειάρχης, σας καλύπτει; Δηλαδή είναι αυτό που θέλετε; Προσέξτε να δείτε, είναι πολύ εύκολο να λέμε ωραία λόγια, αλλά εγώ αυτό που θα ήθελα, θα ήθελα να βεβαιωθώ να μην ξαναβρεθείτε εδώ, κι αν έρθετε, να 'ρθετε να μας ευχαριστήσετε, όχι να ξαναζητήσετε.

Εγώ είμαι κατά της πράξης της Κυβέρνησης, έχω την πολυτέλεια, γιατί είμαι ανεξάρτητος, να το πω, πιστεύω ότι ένα βασικό ζήτημα σε όλα τα επίπεδα κοινωνικής μέριμνας είναι η έλλειψη του εθελοντισμού γενικώς, και ιδίως η δυνατότητα να μπορείς να ψάχνεις στα σπλάχνα σου τη δύναμη να αποδεχθείς το πρόβλημά σου και να πείσεις τον άλλο ότι πρέπει να σ' ακολουθήσει. Προϋποθέτει ένα μεγαλείο ψυχής, που εγώ προσωπικά δεν το 'χω σαν άνθρωπος.

Συνεπώς για μένα το ερώτημα είναι πολύ απλό, εσάς σας καλύπτει αυτή η τοποθέτηση, ή τι παραπάνω θα θέλατε; Μιας και είστε εδώ και δείχνετε αυτή την αυταπάρνηση, αφήστε τα χαρτιά, αυτά είναι πολιτικές ανάγκες -και δε θέλω να αδικήσω, επαναλαμβάνω, τον Περιφερειάρχη, γιατί έχει κάνει καλή δουλειά σ' αυτό- εάν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο - να μη σταθούμε μόνο σ' αυτό - το οποίο πιστεύετε ότι είναι παραπάνω;

Με λίγα λόγια, εγώ θα ήθελα ένα ιδανικό όραμα από σας με το τι θέλατε να μοιάζει το ΚΕΘΕΑ, και να πρέπει εμείς να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, να βρεθούμε εκεί που πρέπει να βρεθούμε, να συμπαρασταθούμε όπως μπορούμε να συμπαρασταθούμε, γιατί ειλικρινά εγώ θέλω να σας ξαναειδώ εδώ μόνο για να μας ευχαριστήσετε. Αν μου πείτε ότι αυτό σας καλύπτει και δε θέλετε κάτι παραπάνω, ούτως ή άλλως, και λίγο να είναι, θα συμφωνήσουμε, δεν πιστεύω να υπάρχει άνθρωπος που δε θα συμφωνήσει, αλλά είναι μια μοναδική ευκαιρία.

Και αν πιστέψετε, να βάλω και ένα λιθαράκι παραπάνω, ότι μπορείτε να χρειαστείτε και υποστήριξη απ' την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας για μια Μελέτη, που θα σας βοηθήσει να φτιάξετε τον δικό σας σχεδιασμό και το δικό σας όραμα για κάτι πολύ καλύτερο απ' αυτό που έχετε, θα ήθελα να μπορούμε να το συζητήσουμε σήμερα.

Και δεύτερον, τεχνικό ζήτημα, αν πιστεύετε ότι χρειάζονται κι άλλα Παραρτήματα πέραν του Νομού Ιωαννίνων. Γιατί απ' ό,τι αντιλαμβάνομαι, δεν υπάρχουν στους άλλους Νομούς. Ή κάνω λάθος;»

### **Γ.«ΗΠΕΙΡΟΣ ΟΛΟΝ»**

**κ. Δημητρίου Δημήτριος:** «Κύριε Πρόεδρε, και συνάδελφοι αγαπητοί, εκπρόσωποι του ΚΕΘΕΑ, είναι ένα θέμα, που νομίζω ότι αγγίζει όλους όσους παρευρίσκονται εδώ, και όχι μόνο, και όλους τους Ηπειρώτες, κι όλους τους Έλληνες. Η δουλειά που γίνεται σ' αυτό το κέντρο είναι γνωστή για όποιον ενδιαφέρεται να μάθει. Από διάφορες θέσεις σε διάφορους Φορείς έχουμε ξανασχοληθεί και δε χρειάζεται μεγαλύτερη παρουσίαση.

Εγώ απλά θα ήθελα να συμπληρώσουμε, κύριε Περιφερειάρχη, στην επιστολή ότι δεν αφορά μόνο ναρκωμανείς, αν μου επιτρέπετε. Αφορά πολλές κατηγορίες ανθρώπων που είναι εξαρτημένοι, γιατί εξάρτηση είναι και το οινόπνευμα, είναι και το χαρτοπαίγνιο, είναι κι άλλα πράγματα. Το ΚΕΘΕΑ λοιπόν προσφέρει λύσεις για όλα αυτά τα θέματα, κι έχω την εντύπωση ότι περισσότεροι είναι οι εξαρτημένοι απ' όλα τα υπόλοιπα στη σημερινή καταναλωτική κοινωνία, και λιγότερο, αλλά πιο επικίνδυνα, από τα ναρκωτικά.

Είμαστε μια ιδιόρρυθμη κοινωνία πολύ κλειστή, μία κοινωνία, που σήμερα εδώ θα πούμε όλοι ναι στο αυτοδιοίκητο του ΚΕΘΕΑ - γιατί νομίζω ότι δεν υπάρχει λογικός άνθρωπος που μπορεί να πει το αντίθετο - αλλά εγώ απλά να σας θυμίσω, όσοι θυμάστε, όταν το ΚΕΘΕΑ ζητούσε στέγη, τι αντιδράσεις είχαμε απ' την τοπική κοινωνία.

Η Περιφέρεια λοιπόν στέκεται δίπλα στο ΚΕΘΕΑ, καλύπτει αρκετά από τα έξοδά του, είμαστε εδώ για να συνεχίσουμε να συνεισφέρουμε, όχι μόνο απ' αυτόν τον φορέα, απ' όλους τους Φορείς στους οποίους συμμετέχουμε, κι έχουμε καταδικάσει αυτή την απόφαση, αλλά εμένα μου γεννάται ένα ερώτημα, κυρία Ζαΐμη.

Ποιο είναι «το χρυσάφι», που έχει το ΚΕΘΕΑ κι είναι η τέταρτη φορά που προσπαθεί μία Κυβέρνηση να πάρει το αυτοδιοίκητο του ΚΕΘΕΑ; Ξεκίνησε το 2000 η πρώτη προσπάθεια και σήμερα είναι η τέταρτη φορά. Δεν ξέρω αν το ξέρουν οι συνάδελφοι. Έχει κάποιο «χρυσάφι»; Δίνει πελατειακό θέμα στους πολιτικούς άρχοντες της χώρας; Έχει οικονομικά θέματα; Το ΚΕΘΕΑ έχει μία διαχείριση, που όλοι γνωρίζουμε ότι είναι χρηστή διαχείριση. Σαν ερώτημα μπαίνει αυτό, ή σαν προβληματισμός, τέλος πάντων.

Ψηφίζουμε λοιπόν όλοι την στήριξη του αυτοδιοίκητου του ΚΕΘΕΑ, και μάλιστα θεωρώ ότι πρέπει να στηριχθεί, ώστε να βρει και μία καλύτερη έδρα, κι έναν καλύτερο χώρο.

Να στηριχτούν και οι δράσεις του ΚΕΘΕΑ.

Κάνει συναυλίες κάθε καλοκαίρι, να σας δούμε και εκεί, γιατί για τις οικογένειες, τις «ήρωες οικογένειες» που στηρίζουν τα παιδιά τους, νομίζω ότι, δεν υπάρχει αντάλλαγμα γι' αυτό που κάνουν.

Ευχαριστώ.»

#### **Δ.«ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ»**

**κ. Πρέντζας Γεώργιος:** «Αγαπητοί γονείς, που είστε εδώ, συνάδελφοι, το θέμα που ανακύπτει με το ΚΕΘΕΑ δεν είναι αμιγώς πολιτικό, δεν είναι αμιγώς επιστημονικό, διαπλέκονται και τα δύο μαζί. Κι η αλήθεια είναι ότι θα ξεκινήσω με το ερώτημα, που έθεσε ο κύριος Δημητρίου, που είναι ίσως και το πιο ουσιαστικό ερώτημα, το ερώτημα του κινήτρου.

Κι είναι το πιο ουσιαστικό ερώτημα, γιατί το ερώτημα που τίθεται για το αυτοδιοίκητο του ΚΕΘΕΑ, όλο αυτό το χρονικό διάστημα, γενικά μονοπωλείται απ' τους περισσότερους χώρους, φορείς, που βγάζουν ανακοινώσεις στο πώς γίνεται αυτή η προσπάθεια κατάργησης του αυτοδιοίκητου, δηλαδή η αυταρχικότητα της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου.

Η αυταρχικότητα ναι μεν είναι κάτι, που μπορεί να ενοχλεί ανθρώπους, οι οποίοι έχουν δημοκρατικά συναισθήματα, μπορεί να συνενώνει πιο εύκολα ανθρώπους σε μία γραμμή υπεράσπισης του αιτήματος μη κατάργησης του αυτοδιοίκητου, δεν απαντάει όμως στο γιατί. Γιατί επιλέγεται για τέταρτη φορά - πρώτη φορά το 2002 επί Στεφανή, δεύτερη φορά το 2007 επί Αβραμόπουλου, τρίτη φορά το 2011 επί Λοβέρδου - γιατί επιχειρείται εκ νέου;

Η προηγούμενη Κυβέρνηση, είναι η αλήθεια, έχει δίκιο - μια υποσημείωση - προσπάθησε να γίνει με έμμεσο τρόπο μέσα από συνέργειες του ΚΕΘΕΑ με τον ΟΚΑΝΑ, για να καταλήξει το ΚΕΘΕΑ τελικά να γίνει ένα παράρτημα υποστηρικτικό του ΟΚΑΝΑ.

Αν κανείς υποστηρίζει... παρακολουθήσει το ιστορικό της διαδρομής, μπορεί να διακρίνει πάρα πολύ καλά το εξής. Τι είναι αυτό που κάνει το ΚΕΘΕΑ να έχει μια μοναδικότητα, η οποία ελκύει πολλούς να τη στηρίζουν; Ποια είναι η μοναδικότητα του ΚΕΘΕΑ, που έκανε την κυρία Ζαΐμη να έρθει και τόσο γλαφυρά, αληθινά, ζωντανά να μας περιγράψει πώς βιώνει τη δύσκολη αυτή διαδρομή, που έχει τεράστιο κόστος, αλλά της τροφοδοτεί έμπνευση και περηφάνια;

Είναι ο χαρακτήρας των «στεγνών» προγραμμάτων. Τι σημαίνει αυτό; Ότι τα «στεγνά» προγράμματα και το ΚΕΘΕΑ, η μοναδικότητά του είναι η φιλοσοφία του η θεραπευτική. Τι λέει το ΚΕΘΕΑ; Μπορείς να φύγεις εντελώς απ' τις ουσίες, να μην τις ξαναχρειαστείς. Μπορούμε να έχουμε μια κοινωνία ελεύθερη από ναρκωτικά και εξαρτήσεις.

Αυτό είναι μοναδικό, και είναι η μοναδική θεραπεία, και μιλάω όχι μόνο σαν επικεφαλής Παράταξης, αλλά και επιστήμονας του χώρου, ψυχιατρικός νοσηλεύτης, που έχω δουλέψει στην Ψυχική Υγεία 17 χρόνια, είναι η μόνη θεραπεία. Γιατί πάλι σ' αυτό το θεραπευτικό μοντέλο και την πρόταση υπάρχει κι ένα άλλο, το οποίο δεν αποτελεί θεραπεία, αποτελεί υποκατάσταση της εξάρτησης με ηρωίνη του εμπόριου, με φαρμακευτικά σκευάσματα, τα οποία είναι, ναι, ανταγωνιστές της ηρωίνης και τα πουλάνε οι φαρμακοβιομηχανίες.

Τα υποκατάστατα, δηλαδή το μοντέλο της διαχείρισης της βλάβης κι όχι της πλήρους απεξάρτησης απ' τις ουσίες, είναι ένα μοντέλο, το οποίο όλα τα χρόνια που γίνεται προσπάθεια να αμφισβητηθεί το αυτοδιοίκητο του ΚΕΘΕΑ, δηλαδή ο πυρήνας του θεραπευτικού του μοντέλου, δεν απλώνεται απλά στην πραγματικότητα και αρχίζει και εξαπλώνεται και στην πατρίδα μας, το δυστύχημα είναι ότι στα κεντρικά κείμενα της Αντιναρκωτικής Πολιτικής που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η εξάρτηση ορίζεται με τον εξής τρόπο: Η εξάρτηση είναι χρόνια, υποτροπιάζουσα, αυτοπροκαλούμενη νόσος.

Τέσσερις λέξεις, τις οποίες αν τις δούμε:

- χρόνια, σημαίνει δεν φεύγει,
- υποτροπιάζουσα, είναι ότι, ακόμα κι αν φύγουν τα συμπτώματα, ξαναγυρίζει,
- νόσος το οποίο σημαίνει έχει χαρακτήρα πάθησης, και
- αυτοπροκαλούμενο, που σημαίνει η ευθύνη είναι στον χρήστη κι όχι στους πολύπλοκους κοινωνικούς παράγοντες, δηλαδή στην προσωπικότητα του χρήστη, στην ουσία και στη χρονική στιγμή στην οποία έρχεται σε επαφή.

Αυτό το τρίγωνο που χρησιμοποιούνε σαν μοντέλο και στο ΚΕΘΕΑ.

Γιατί τα λέω όλα αυτά; Γιατί πάνω στη βάση αυτής της αντίληψης, του ορισμού ότι είναι χρόνια αυτοπροκαλούμενη νόσος, υποτροπιάζουσα.

Απ' αυτόν τον ορισμό παράγεται και η λογική της διαχείρισης της χρήσης. Η επέκταση των υποκατάστατων, η ψήφιση τον Φλεβάρη του '19 των χώρων εποπτευόμενης χρήσης ηρωίνης, νόμιμοι χώροι που μπορεί να γίνει χρήση ηρωίνης, οι προσπάθειες απ' το 1992 - σας έστειλα, παρεμπνετικά, και στην εισήγηση, στην πρόταση του σχεδίου ψηφίσματος και κάποιες παρατηρήσεις, εκθέσεις, συμπεράσματα από Διεθνείς Οργανισμούς και Ελληνικούς, αλλά και μία περιοδολόγηση ιστορική για το τι έχει γίνει στην Ελλάδα - απ' το '92 που έγινε ο διαχωρισμός «σκληρά» - «μαλακά» ναρκωτικά μέχρι και σήμερα έχουν γίνει επανειλημμένες προσπάθειες, προκειμένου από Πανεπιστημιακές Σχολές Ιατρικής, από Νομικούς, από επιστήμονες να κυριαρχήσει σαν ιδεολογία η ιδεολογία της διαχείρισης της βλάβης. Δεν μπορείς να φύγεις απ' τις ουσίες, με υποκατάστατα. Ξέρουμε ότι όπου λειτουργούν τα υποκατάστατα, δηλαδή αυτά που έχει στήσει ο ΟΚΑΝΑ, δημιουργούνται πιάτσες. Μια τέτοια πιάτσα δυστυχώς έχουμε και στο 1<sup>ο</sup> DETOX που υπάρχει

στη Σταυρούπολη στη Θεσσαλονίκη. Το δεύτερο που γίνεται στο Πολυδύναμο, με συνέργεια ΚΕΘΕΑ – ΟΚΑΝΑ, έχει τη σωστή κατ' αρχήν προσυμφωνία ότι αυτοί οι άνθρωποι θα πηγαίνουν μόνο στα στεγνά.

Αλλά, δυστυχώς, μ' αυτές τις εξελίξεις- η κυρία Ζαΐμη είπε το εξής, φοβούμαστε ότι ο στόχος είναι η συρρίκνωση, είναι το κλείσιμο των «στεγνών». Αυτό δεν είναι μια γενικευμένη ανασφάλεια έτσι «στον αέρα». Προκύπτει από την πρακτική και την πολιτική που εφαρμόζεται τόσα χρόνια και δυστυχώς, παρότι μπορεί να 'χετε πεποιθήσεις όλοι κομματικές ή πολιτικές, το ζήτημα ότι τα «στεγνά» προγράμματα, μια κοινωνία χωρίς ναρκωτικά είναι ένα μοντέλο, το οποίο το υπηρετεί το ΚΕΘΕΑ, και θα έπρεπε και το δημόσιο Σύστημα Υγείας να το αναπτύσσει ως κυρίαρχο. Αντ' αυτού, βλέπουμε το δημόσιο Σύστημα Υγείας να αναπτύσσει δομές υποκατάστασης.

Το '11 επί Κυβέρνησης Λοβέρδου προσπάθησαν να βάλουν στα δημόσια Νοσοκομεία τη χορήγηση υποκατάστατων. Αυτό δεν έχει φύγει ποτέ όσο υπάρχει το βασικό κίνητρο, που είναι το οικονομικό συμφέρον κι η κυριαρχούσα ιδεολογία που ορίζει την εξάρτηση ως μόνιμη θλάβη.

Υπ' αυτή την έννοια δε θέλω να κάνω κριτική στο ψήφισμα της ΕΝΠΕ υπό την εξής έννοια. Αντιμετωπίζει το ζήτημα διοικητικά, γιατί αυτό είναι το άμεσο άγχος. Είναι σωστό όμως αυτό, που ρωτήθηκε απ' τον κύριο Ριζόπουλο, ωραία, μπορεί το αυτοδιοίκητο να το κερδίσουμε, όσοι τουλάχιστον νοιαζόμαστε για τον ρόλο του ΚΕΘΕΑ. Από και πέρα, η στήριξη, η επέκταση και η εξασφάλιση ότι θα 'ναι το κυρίαρχο μοντέλο μέσα σ' ένα κοινωνικό – πολιτικό περιβάλλον που νομιμοποιεί για ψυχαγωγική χρήση την κάνναβη – στήνονται διαρκώς φρεσινάλα ναρκωκουλτούρας, μέχρι και ΑΤΜ στην Πεσματζόγλου που δίνουνε κάνναβη έχουμε - γενικά δημιουργείται μια κουλτούρα ανοχής στα ναρκωτικά.

Ο μόνος φορέας, που μακάρι και το δημόσιο Σύστημα Υγείας να μπορούσε να εξαπλώσει με τεράστια μαζικότητα αυτή τη φιλοσοφία, είναι το ΚΕΘΕΑ. Αλλά ακριβώς απ' αυτή τη φιλοσοφία προκύπτει κι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί και διοικείται. Για να φύγει απ' τα ναρκωτικά, σημαίνει να αλλάξεις συμπεριφορά, να εκφράσεις συναισθήματα, να 'χεις άποψη, γνώμη, να συμμετέχεις, να λαμβάνεις ευθύνη. Αυτό είναι το αυτοδιοίκητο, δεν είναι ένα τεχνικό ζήτημα.

Γιατί ακούμε απ' την άλλη μεριά, λόγω του ότι η συζήτηση γίνεται στενά, μ' αφού θέλει να σας κάνει η Κυβέρνηση δημοσίους υπαλλήλους, μα τα χρήματα είναι του Ελληνικού Δημοσίου, μήπως υπάρχει κάτι άλλο ύποπτο; Μήπως τελικά η Νέα Δημοκρατία εφαρμόζει αριστερή πολιτική, κάνοντας... κρατικοποιώντας έναν Οργανισμό;

Κατ' αρχήν δεν κρατικοποιεί τίποτα, είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου. Αυτό που κρίνεται όμως στο ζήτημα του ελέγχου είναι ακριβώς ότι υπάρχει μια τεράστια πίεση να εξαπλωθεί η ιστορία με την υποκατάσταση. Αυτό τον φόβο έχω.

Μ' αυτή την έννοια, πάνω στο σχέδιο ψηφίσματος, που έστειλε το ΚΕΘΕΑ και μας παρουσιάστηκε, με απόλυτη προσήλωση σε όσα λέει, το ψήφισμα που καταθέσαμε σα «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» απλά επεξηγεί ακριβώς το τι ισχύει. Το γιατί - αυτό που ρώτησε κι ο κύριος Δημητρίου - κρύβεται πίσω από και.

Το σχέδιο ψηφίσματος του ΚΕΘΕΑ είναι ένα αποδεκτό κείμενο, γιατί βάζει ολοκληρωμένα τα ζητήματα του θεραπευτικού μοντέλου. Το κείμενο της ΕΝΠΕ δεν τα βάζει. Δε λέω ότι είναι κακό, απαντάει στο κύριο, θα ζητούσα όμως και από το Προεδρείο να δουν τη δυνατότητα, χωρίς εγωισμούς και ναρκισσιμούς - άλλωστε εδώ δεν κρίνεται κάποιος πολιτικός διαγωνισμός- είναι το θέμα τι συμφέρει το ΚΕΘΕΑ.

Μ' αυτές τις σκέψεις **καταθέτουμε το ψήφισμα**, έχοντας σαν βάση το ψήφισμα του ΚΕΘΕΑ.

Ευχαριστώ πολύ.»

**Προτεινόμενο ψήφισμα της Λαϊκής Συσπείρωσης Ηπείρου, όπως κατατέθηκε στο Π.Σ. (συνημμένα με α/α 73 στο φάκελο 2/2019 συνημμένων εισηγήσεων Π.Σ.), ήτοι:**

« Συμπαραστεκόμαστε στον αγώνα των θεραπευομένων, των εργαζομένων, και των συλλόγων οικογένειας του ΚΕΘΕΑ ενάντια στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, που καταργεί το αυτοδιοίκητο ενός φορέα, που εδώ και 4 δεκαετίες δίνει πίσω τη ζωή σε ανθρώπους-σκιές εντάσσοντάς τους στην κοινωνική ζωή και δράση.

Η δομή λειτουργίας του ΚΕΘΕΑ είναι άμεσα συνδεδεμένη με το θεραπευτικό του μοντέλο, με τη φιλοσοφία των «στεγνών» θεραπευτικών προγραμμάτων που στηρίζονται στις αρχές της ενεργούς συμμετοχής, της προσφοράς, της συλλογικότητας με στόχο να διαμορφώνονται άνθρωποι που αποτινάζοντας την σκλαβιά της εξάρτησης θα αποκοούν ανεξάρτητη φωνή και άποψη.

Η κατάργηση του αυτοδιοίκητου εξυπηρετεί το εξής: Με άμεση κρατική παρέμβαση θα διορίζεται από τον εκάστοτε υπουργό Υγείας το ΔΣ του ΚΕΘΕΑ και θα καθορίζονται όλες του οι λειτουργίες. Η παρέμβαση αυτή στοχεύει στην ενίσχυση της πιστής εφαρμογής της δήθεν «αντιναρκωτικής» πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που υποβαθμίζει τα «στεγνά» θεραπευτικά προγράμματα και στρώνει το δρόμο για τον απόλυτο συμβιβασμό με το κοινωνικό φαινόμενο της τοξικοεξάρτησης.

Αυτή η πολιτική της ΕΕ για τις εξαρτήσεις, βασίζεται στον αντιεπισημονικό ορισμό ότι η εξάρτηση αποτελεί «χρόνια, υποτροπιάζουσα αυτοπροκαλούμενη νόσο», ορισμός που στέκεται εχθρικά απέναντι στα στεγνά προγράμματα, υπηρετεί την ιατροκοποίηση της εξάρτησης, προάγει ως λύση τα υποκατάστατα, εξυπηρετώντας την δράση και την κερδοφορία μεγάλων φαρμακοβιομηχανιών και έχει υπηρετηθεί διαχρονικά από όλες τις κυβερνήσεις που προσπάθησαν να άρουν το αυτοδιοίκητο του ΚΕΘΕΑ το 2002, το 2007 και το 2011.

Αυτή η απόφαση της Κυβέρνησης είναι η συνέχεια του Στρατηγικού Σχεδιασμού του υπουργείου Υγείας στον Τομέα Αντιμετώπισης των Εξαρτήσεων της προηγούμενης κυβέρνησης, που έθετε ως προτεραιότητα την προώθηση συνεργασιών όλων των εμπλεκόμενων φορέων και ουσιαστικά άνοιξε το δρόμο το ΚΕΘΕΑ από αυτόνομος Οργανισμός, να μετατρέπεται σταδιακά σε υποστηρικτική δομή των προγραμμάτων «υποκατάστασης» του ΟΚΑΝΑ.

Το χτύπημα της απεξάρτησης είναι η άλλη όψη της ασύστολης προπαγάνδας αθώωσης ουσιών π.χ. κάνναβη με τον πλαστό διαχωρισμό των ναρκωτικών σε μαλακά και σκληρά και της ίδρυσης “χώρων εποπτευόμενης χρήσης” που νομιμοποιούν τη χρήση και το εμπόριο ναρκωτικών

Το Π.Σ. Ηπείρου ζητά:

► την κατάργηση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, ώστε να διαφυλαχτεί ο χαρακτήρας του ΚΕΘΕΑ.

► την ενίσχυση της δράσης του ΚΕΘΕΑ με νέες μονάδες, με επαρκές μόνιμο προσωπικό, με πλήρη και επαρκή χρηματοδότηση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Προγράμματα που στοχεύουν στην πρόληψη, την πλήρη απεξάρτηση και την ισότιμη κοινωνική επανένταξη.»

**Ε.«ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ»**

**κ. Ζήκος Νικόλαος:** «Κύριε Πρόεδρε, δεν είναι μόνο επιστημονικό, όπως είτε ο προλαλήσας το θέμα, είναι καθαρά πολιτικό. Για να υπάρξει Νομοθετικού Περιεχομένου στη Βουλή, είναι καθαρά πολιτική απόφαση.

Γιατί όμως έρχεται αυτή η πολιτική απόφαση σήμερα; Είχε ξανάρθει πριν κάποια χρόνια, και πριν κάποια χρόνια ξανά, και ξανά, και ξανά. Δυο πράγματα, κατά την άποψή μου, θέλει να χτυπήσει. Πρώτον είναι ότι αυτό το πράγμα, το αυτοδιοίκητο που συμβαίνει με τη συμμετοχή ασθενών, γονιών και λοιπά στα ΚΕΘΕΑ, είναι ένα παράδειγμα προς την κοινωνία και προς άλλες ομάδες της κοινωνίας να μπορέσουν να αυτοοργανωθούν, για να μπορέσουν να ξεπεράσουν προβλήματα που δυσκολεύονται, και ειδικότερα στη σημερινή εποχή, που χτυπιούνται από χίλιες μεριές. Ένα και βασικό είναι αυτό.

Ένα δεύτερο θέμα είναι ότι πρέπει να ξαναδημιουργήσουμε μια καινούργια «NOVARTIS». Όπως δουλεύουν αυτά, χωρίς υποκατάστατα και χωρίς να δίνουν άλλα ψυχοφάρμακα, προσπαθούν από και πέρα οι πολυεθνικές πώς θα επιβάλλουν, γιατί είναι μια μεγάλη πελατεία οι ασθενείς αυτοί, που θα πρέπει να έχουνε την κονόμα, την οποία είχανε και σε άλλες περιπτώσεις φαρμάκων. Άρα λοιπόν δύο πράγματα είναι αυτά.

Και να πάμε και στο τρίτο; Βολεύεται ο Καπιταλισμός να κυκλοφορούν ναρκωτικά, να ασχολείται ο κόσμος με τα ναρκωτικά, να μη διεκδικεί, να μην κάνει τίποτα, και να παίζουν την πολιτική τους και να κονομάνε οι πολυεθνικές και το μεγάλο κομμάτι του Κεφαλαίου.

Άρα στην ουσία τι πρέπει να κάνουμε εμείς; Πρέπει να σεβαστούμε αυτό το ψήφισμα, το οποίο μας έφερε το ίδιο το ΚΕΘΕΑ, που πιστεύω ότι το 'χουν μελετήσει και σε πανελλαδική κλίμακα, για να έρθει εδώ, όλα τα άλλα παραρτήματα και οι Οργανισμοί της Ελλάδος, έχουν ασχοληθεί πολύ οι άνθρωποι, το 'χουνε βάλει αυτό το θέμα και πιστεύω ότι δεν πρέπει να παρεκκλίνουμε απ' αυτό.

Τώρα όσον αφορά το ψήφισμα του κυρίου Καχριμάνη και το ψήφισμα της Ένωσης Περιφερειών, βάζει αρκετά ζητήματα, και μάλιστα βλέπω ότι ξεφεύγετε κι απ' την πολιτική σας ιδεολογία, κύριε Περιφερειάρχα, αλλά πέραν από και όμως αφήνετε κι ένα παραθυράκι να βάλει και δυο διορισμένους μέσα, ας πούμε, η Κυβέρνηση και βλέπουμε από και πέρα.

Το θέμα είναι, αφού είναι ένας θεσμός, ο οποίος έχει δοκιμαστεί τόσα χρόνια, είναι κοινά αποδεκτός απ' τους ίδιους και απ' όλες τις τοπικές κοινωνίες, γιατί να τον αλλάξουμε; Αντί να τον βάλουμε πρότυπο πώς θα προχωρήσουμε από και πέρα, προσπαθούμε να δούμε και πέραν από και, ότι στήριξη να χρειαστεί, πρέπει το Περιφερειακό Συμβούλιο να βοηθήσει προς αυτήν την κατεύθυνση.»

**ΣΤ.«ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΗΠΕΙΡΟΣ»**

**κ. Νουτσόπουλος Κων/νος:** «Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, όλοι μας ξέρουμε τη δουλειά που έχει κάνει το ΚΕΘΕΑ στον χώρο και έχει προσφέρει στην ελληνική κοινωνία. Η ελληνική κοινωνία έχει ξεσηκωθεί με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, που έχει φέρει η Κυβέρνηση, για να αλλάξει τον τρόπο λειτουργίας στο ΚΕΘΕΑ. Μίλησαν προηγουμένα και οι συνάδελφοι, που ασχολούνται με τον χώρο της Υγείας, το πόσο έχει προσφέρει ο Οργανισμός αυτός.

Η Παράταξή μου, η «ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΗΠΕΙΡΟΣ» προτείνει να παραμείνει το Νομοθετικό Πλαίσιο ως έχει σήμερα και να αποσύρει η Κυβέρνηση την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου.

Όσον αφορά για το ψήφισμα που ήρθε εκ μέρους του ΚΕΘΕΑ, το υποστηρίζω ανεπιφύλακτα.

Ευχαριστώ.»

**Ζ.«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ»**

**κ. Αναγνώστου Κων/νος:** «Αν δεν κερδίσουμε το αυτοδιοίκητο σε πρώτη φάση, θα χάσουμε πολύ περισσότερα στο μέλλον κι όλοι καταλαβαίνουμε τι θα χάσουμε. Θα χάσουμε ουσιαστικά το ίδιο το ΚΕΘΕΑ.

Και πρέπει να αγαλιάσουμε τις προσπάθειες του ΚΕΘΕΑ, διότι αυτοί οι άνθρωποι πράττουνε λειτουργήματα και πρέπει να τύχουν πλήρους υποστήριξης απ' το Περιφερειακό Συμβούλιο. Θα συμφωνήσω δε με τον κύριο Περιφερειάρχη, με την εισήγησή του. Και το πρόβλημα θα πρέπει να λυθεί χωρίς να χρονοτριβούμε, πρέπει να λυθεί βασικά εν τη γενέσει.

Δε νοείται μεγάλη πόλη, όπως η δικιά μας, χωρίς Κέντρο Απεξάρτησης. Και ειδικά όταν όλοι γνωρίζουμε το τι συμβαίνει δίπλα στα σύνορά μας, όσονφορά το εμπόριο ναρκωτικών Και όχι απλά εμπόριο, κάθε είδους, ό,τι ναρκωτικό μπορούμε να φανταστούμε, μπαίνει πρώτα στην Ήπειρο. Άρα δεν είναι καν να το σκεφτόμαστε και να το συζητάμε αυτό.

Επίσης, θέλω να εξάρω τα λόγια της κυρίας συντονίστριας, που μας μίλησε, και θα σταθώ σε δύο από αυτά. Πρώτον ότι οι εξαρτημένοι πρέπει να τύχουν δεύτερης ευκαιρίας, ισότιμα ως μέλη της κοινωνίας μας, καθώς επίσης και το ΚΕΘΕΑ να κινείται χωρίς πολιτικό χρωματισμό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, για μένα.

Όπως επίσης να μην ξεχνάμε ότι το πρώτο ναρκοπάρτυ έγινε από δεξιές Δημαρχίας στην Αθήνα στο 1997. Αν σκεφτούμε, αυτό, κάτι μας λέει. Δε θέλουν να ελέγχουν τους εμπόρους ναρκωτικών, θέλουν να ελέγχουν τους εξαρτημένους, πολύ απλά.

Σας ευχαριστώ.»

**& ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης,**

(αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης)

## Αποφασίζει

(απόφαση: 14/52/21-10-2019 )

Την έκδοση ψηφίσματος για τη στήριξη των αιτημάτων του ΚΕΘΕΑ, σχετικά με το αυτοδιοίκητο και την ενίσχυση του έργου του κατά τον πρότυπο τρόπο λειτουργίας του κατά των εξαρτήσεων, όπως αυτά κατατέθηκαν με το αριθμ. πρωτ. 1180/14-10-2019 έγγραφο του κ. Περιφερειάρχη προς τον Υφυπουργό Συντονισμού για το Κυβερνητικό Έργο, ήτοι:

*«Η πρόσφατη Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που αφορά την αλλαγή τρόπου διοίκησης του ΚΕΘΕΑ έχει προκαλέσει σημαντική αναστάτωση, ιδιαίτερα αισθητή και σε τοπικό επίπεδο.*

*Οι αντιδράσεις από πλευράς του ΚΕΘΕΑ είναι συνεχείς και έντονες, δεδομένου ότι η αυτοδιοίκηση του Οργανισμού- όπως υποστηρίζεται- με εκλεγμένο από όλους τους εμπλεκόμενους στην απεξάρτηση Διοικητικό Συμβούλιο, είναι συνυφασμένη με το θεραπευτικό μοντέλο του Οργανισμού και το γενικότερο τρόπο λειτουργίας του εδώ και πάρα πολλά χρόνια.*

*Ο τρόπος εκλογής του Διοικητικού Συμβουλίου, από ανθρώπους που λαμβάνουν υπηρεσίες, μέλη της επανένταξης και εκπρόσωποι των Συλλόγων Οικογένειας, είναι μια καινοτομία που συνδέεται με την αντίληψη του ΚΕΘΕΑ ότι το αποτέλεσμα της απεξάρτησης είναι να αποδίδει στην κοινωνία ανθρώπους όχι μόνο καθαρούς από ναρκωτικά αλλά και ενεργούς πολίτες.*

*Αυτός είναι και ένας από τους βασικούς λόγους που στις τρέχουσες κινητοποιήσεις συμμετέχουν εκτός από τη Διοίκηση και τους εργαζόμενους, και όσοι κατά καιρούς λάβει ή συνεχίζουν να παίρνουν υπηρεσίες.*

*Το ΚΕΘΕΑ στα Ιωάννινα και την ευρύτερη περιοχή της Ηπείρου λειτουργεί πολλά χρόνια, το έργο του είναι πολύ γνωστό στην τοπική κοινωνία με την οποία έχει αναπτύξει πολλές συνεργασίες και συμμαχίες. Κατ' αντιστοιχία, όπως ενημερωνόμαστε, το ίδιο ισχύει λίγο- πολύ και για όλα τα κατά τόπους προγράμματα του ΚΕΘΕΑ, που αναπτύσσονται σε σχεδόν 30 πόλεις.*

*Δεδομένου ότι το έργο του ΚΕΘΕΑ είναι πολύτιμο, αντιπροσωπεύει ένα μεγάλο κομμάτι των εθνικών υπηρεσιών για την αντιμετώπιση της εξάρτησης και ότι ο Οργανισμός είχε όλα αυτά τα χρόνια χρηστή διαχείριση (εκθέσεις ορκωτών, δημόσιοι απολογισμοί κ.λπ), είναι σημαντικό η κατάσταση να οδηγηθεί προς εκτόνωση με μια λύση που δεν θα θίγει την ουσία του αυτοδιοίκητου του Οργανισμού, δηλ. τη δυνατότητα εκλογής μελών του ΔΣ από τη Γενική Συνέλευση.*

*Ο έλεγχος της κυβέρνησης στο ΚΕΘΕΑ θα μπορούσε – κατά τη γνώμη μας- να διασφαλιστεί με τον διορισμό άμισθων, ex officio μελών στο ΔΣ του ΚΕΘΕΑ. Άλλωστε και το μέχρι σήμερα αιρετό ΔΣ του ΚΕΘΕΑ, συμπληρωνόταν με δύο άμισθα μέλη που ορίζονταν από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και το Εθνικό Συμβούλιο Υγείας.*

*Δεδομένης της έκτασης που έχει λάβει το ζήτημα, εκτιμώ πως η ανωτέρω πρόταση αποφορτίζει την κατάσταση και το ΚΕΘΕΑ θα μπορεί να συνεχίσει τη λειτουργία και τη δράση του σε κλίμα ηρεμίας και συνεργασίας.»*

.....  
Το παρόν Πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.

Σταύρος Παργανάς

Ο Αντιπρόεδρος του Π.Σ.

Σακαρέλης Δημήτριος

Η Πρακτικογράφος

Θεοδώρα Κ. Μήτσιου

Ακριβές Απόσπασμα  
Η Γραμματέας του Π.Σ.  
Αργυρώ Παππά